

Peter & Kelly op De Weg

Informatiebrief VBG Mei 2017

peterkelly@passchier.net 0066 (0)95-6865094 (Peter) fb.com/peterpasschier 0066 (0)99-2245049 (Kelly) fb.com/kellypasschier



OK, jullie zijn zendingen, maar vertel eens wat meer over jezelf, wie zijn jullie?

Peter is geboren en getogen in Groningen en kwam in 1995 bij de VBG op de Introkring nadat hij in 1993 tot een radicale ommekeer kwam door een ontmoeting met de levende Jezus. Van een in de wetenschap teleurgestelde new-age kluzenaar werd hij overtuigd van Gods roeping om Hem bekend te maken in landen waar Zijn woord schaars is.

Kelly raakte vanuit haar Christelijke achtergrond er steeds meer van overtuigd dat God haar vroeg om Zijn getuige te zijn "tot de einden der aarde". In 2001 verliet zij haar geboorteland Canada om in Engeland een zendingsopleiding te volgen aan "All Nations".

Op die Bijbelschool bracht God ons samen en in 2008 vertrokken we met Lukas (toen bijna 2) naar Thailand met de organisatie die Hudson Taylor in 1865 in China oprichtte, nu: OMF International. In de vier jaren daarop, in Thailand, zijn Emmet en Danai geboren.

Waarom Thailand?

De landen in Zuidoost-Azië zijn voornamelijk boeddhistisch, maar vergeleken met alle omliggende landen is Thailand het minst bereikt met het Evangelie, minder dan 1 procent van de bevolking kent Jezus. Door de technische en culturele ontwikkelingen in de wereld komt het traditionele wereldbeeld steeds meer onder druk te staan en nemen de kansen voor het Evangelie toe: men moet eigenlijk wel veranderen, maar hoe?!

Waar houden jullie je zoal mee bezig?

Onze levensroeping is mensen dichter bij God brengen. De Thaise cultuur en religie leidt tot geestelijke blokkades voor begrip van het goede nieuws over Jezus. Maar er is een openheid voor geestelijke zaken, en wanneer mensen God hebben ervaren door gebedsverhoringen of persoonlijk contact, neemt het verlangen toe om meer te begrijpen toe. Met mensen bidden en mensen helpen zelf te bidden is niet alleen een middel, maar ook een doel! Onze visie is een netwerk van natuurlijke groepen waar levens door God worden aangeraakt en omgevormd, waarvan een getuigenis uitgaat naar familie, vrienden en kennissen, zodat Thaise boeddhisten discipelen van Jezus worden. Wij bidden, leven voor, verdiepen vriendschappen, vertellen over Jezus, de weg naar de Vader, en dat de Heilige Geest hun wil leiden. We begeleiden, onderwijzen, helpen mensen Jezus te volgen en Hem te delen met de mensen om hun heen.

Hebben jullie nog ergens behoefte aan?

Gebed! Lees onze gebedsbrieven en bid mee. Geef je emailadres door via email of Facebook (zie boven), of op www.steun.passchier.net Uiteraard ben je altijd welkom om je licht bij ons in Lampang te laten schijnen!

Liefs en Gods zegen,

Peter Kelly Lukas Emmet Danai

Bid met ons mee:

Voor Boy, diepere bevrijding en voortgang in groei naar God.

Voor Kee's levenskeuzes, voor Gods wijsheid en bescherming, en dat ze dicht bij Hem blijft.

Voor Ew en Bem, dat God hun geloof helpt groeien doordat ze Hem in hun leven ervaren als de levende Heer.

Voor tante Mon, verbetering in haar sukkelende gezondheid, versterking van haar geloof, dat ze meer van Jezus mag gaan getuigen.

Dat Soeda zal gaan aanvaarden wat de Heer voor haar heeft gedaan.

Prijs samen met ons:

Voor nieuwe contacten & meer vriendschappen.

Dat Jezus de overwinning heeft behaald en wij in Zijn autoriteit mogen staan, en Gods grootheid mogen uitspreken!

Postadres: P.O.Box 8 Amphu Mueang Lampang 52000 THAILAND

ANBI Giften: NL78 INGB 0000 4933 16 tnv. OMF-Passchier, Terschuur ovv. Voor het werk in Lampang, Thailand

