

Peter & Kelly op (De) Weg

Gebedsbrief September 2010



Op de veld-conferentie

De dagen zijn heet en vochtig en de avonden brengen vaak donkere wolken die met donder, bliksem en koele regenbuien binnen komen rollen. Een aantal dagen geleden was Kelly op haar fiets met de jongens een stukje aan het rijden toen ze –tot groot plezier van Lukas en Emmet– een race naar huis tegen de regen moest houden; ze kwamen net voor de grote regendruppels thuis aan! We zijn weer terug in Lampang na een aantal weken vakantie in Canada – hoewel het meer weg had van een wervelwind..! We hebben een goede tijd gehad en veel mensen kunnen zien, met als hoogtepunt de trouwdag van Kelly's beste vriendin Jillian en Paul waar Kelly de eregast was en Lukas de ringen mocht brengen.

Na onze terugkomst waren we blij dat we de vriendschappen hier weer snel konden oppakken. Onze vriend Boy is weer terug in Lampang komen wonen, en tijdens Peter's Thaise les hadden we een interessant gesprek. Hij zei dat hij dankbaar was dat ons team iedereen accepteert en mee laat doen in onze activiteiten zonder dat we mensen dwingen om Christen te worden. Hij vertelde dat de meeste mensen die bij onze activiteiten betrokken zijn hun hart in bepaalde mate voor het Evangelie hebben geopend. Hijzelf vindt God met wie hij een persoonlijke relatie kan hebben en tot wie hij altijd en overal kan bidden heel aantrekkelijk. Hij bidt elke dag tot God, en verwondert zich over gebedensverhoringen – hij noemt ze wonderen. Bid alsjeblieft voor Boy –en anderen– dat ze Jezus echt zullen ontmoeten en de realiteit van God in hun levens mogen ervaren, en voor wijsheid voor ons in hoe en wat we delen.

Deze zondag gaan we met onze vrienden Wisit & Krathin naar het huis van zijn ouders – een avontuur..! Bid dat we een geweldige tijd zullen hebben en voor Gods zegen op deze vriendschap, dat we de liefde van Jezus mogen delen en dat we de juiste woorden vinden als we over geestelijke zaken mogen praten.

Heel veel liefs en Gods zegen,

Peter & Kelly
+ Lukas + Emmet

Peter & Kelly Passchier
P.O.Box 8
Amphue Mueang
Lampang 52000
Thailand
www.teamlampang.org

peterkelly@passchier.net
0066-801076050 (Peter)
0066-876636003 (Kelly)
0066-54-811189 (thuis)
skype: passchier
www.passchier.net

OMF International - Nederland
Eendrachtstraat 29 A
3784 KA Terschuur
0342-462666
0342-461492 (fax)
www.nl.omf.org



Bid met ons:

Voor alle complexiteit van ons dagelijks leven in een andere cultuur.

Voor ons team in onze zoektocht om op de beste manier in onze woon-omgeving als een levende gemeenschap te functioneren die Jezus centraal stelt.

Voor gevoeligheid voor wat de Heilige Geest in de levens van de mensen om ons heen aan het doen is, en hoe wij ons daarin het beste kunnen voegen.

Voor veiligheid in het verkeer en bescherming tegen muggen die dit jaar veel knokkelkoorts overbrengen.

Voor een goed bezoek van de Missie pastor en voorzitter van ons thuisfront aan Lampang!

Prijs met ons:

Dat de Kids Club barst in zijn voegen van de aantallen kinderen!

Voor een fijn bezoek aan Canada.

Dat we bemoedigd worden door veel vrienden en supporters.

Voor zich verdiepende vriendschappen hier in Lampang.

Voor toenemende openheid onder onze vrienden.